



17-09-2021

Beste ouders

Zondag, 26 september 2021, is het eindelijk zover! Onze jongens en meisjes vieren hun eerste communie.

Via deze weg wil ik enkele afspraken meegeven:

- Iedereen is welkom in de kerk. Er zijn geen beperkingen naar aantal in de kerk.
- Iedereen ouder dan 12 jaar moet gedurende heel de viering een mondkapje dragen.
- Bij het binnenkomen en buitengaan worden de handen ontsmet.
- Er zijn voorbehouden plaatsen voor de ouders, broers en zussen. Andere familieleden kunnen op de niet voorbehouden plaatsen gaan zitten.
- De viering start om 09.30 uur.
- Wanneer de communicanten 10 minuten voor de start van de viering aanwezig zijn, is dat meer dan vroeg genoeg.
- De communicanten gaan eerst met hun ouders mee, zodat ze weten waar hun mama en papa zitten in de kerk. Nadien worden zij achteraan bij de juf verwacht. Er zal achteraan een individuele foto genomen worden.
- De viering wordt gefilmd en er is een fotograaf aanwezig. Er worden dus zelf geen foto's genomen. Er wordt niet gefilmd. Later is er de mogelijkheid om de film en/of foto's aan te kopen.

Wij wensen alle communicanten en hun familie een schitterende dag toe!

Met vriendelijke groeten,

*Kathleen D'hollander*

*directeur*

052 47 36 48

0470 84 14 11

